

ΝΤ ΜΑΤ ΠΟΛΤΟΣ



ΑΓΟΡΑΣΑ ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΦΤΙΑΞΩ ΓΕΜΙΣΤΑ, ΑΛΛΑ ΧΑΛΑΣΑΝ.
ΕΥΤΥΧΩΣ ΕΜΕΙΝΑΝ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ
ΛΙΓΑ ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ ΑΠΟ ΧΘΕΣ
ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΜΕΙΝΩ ΝΗΣΤΙΚΟΣ!
ΟΣΟ ΤΡΩΩ ΘΑ ΒΑΛΩ ΝΑ ΔΩ ΕΝΑ
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΦΑΩ ΕΝΑ ΝΤΟΝΑΤ
ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ.

Η ΝΟΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΣ
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟΥ,
ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ
ΓΡΑΜΜΟΥΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΡΩΤΗ





ΡΕΚΟΡ ΓΚΙΝΕΣ !

ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΡΕΚΟΡ ΓΚΙΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ Η ΜΑΜΑ ΤΗΣ ΡΕΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΞΕΧΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΕΦΑΓΕ ΔΥΟ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ ΡΕΒΙΘΙΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ. ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΨΕΜΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΠΡΙΑΣ !



Η ΝΟΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΣ
"ΚΡΕΜΕΤΑΙ" ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΡΟΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ
ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟΥ



ΜΙΣΟ

Χθες ο αδελφός μου
αγόρασε από το
ζαχαροπλαστείο ένα
ωραιότατο μιλφέιγ. Ζήλεψα
και γω και του ζήτησα να
μου δώσει το μισό...



Η ΝΟΤΑ ΠΟΥ ΘΑ
ΒΡΕΙΣ ΑΝΗ ΚΕΙ ΣΤΗΝ
ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ
ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟΥ



ΜΙΣΟ

Εκείνος συμφώνησε, αλλά
τελικά το δικό μου κομμάτι
ήταν πιο μικρό...

Έχω να σας δώσω και μια συμβουλή :
πριν από κάθε γεύμα πλένουμε πολύ
καλά τα χεράκια μας !





ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ



Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΕΚΑΝΕ ΕΝΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΕΙ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΤΟΥ. ΒΓΗΚΕ ΕΞΩ ΣΤΟ ΠΑΓΚΑΚΙ, ΕΒΓΑΛΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΠΕΡ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ) ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΝΑ ΜΑΣΟΥΛΑΕΙ.. ΞΑΦΝΙΚΑ, ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΣΚΥΛΑΚΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΤΑΕΙ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΤΩ.. ΕΓΩ ΤΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΝ ΛΥΠΗΘΗΚΑ, ΤΟΥ ΕΔΩΣΑ ΕΝΑ ΠΙΑΤΟ ΦΑΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΦΤΙΑΞΕΙ Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΝΟΡΙΤΕΡΑ.



Η ΝΟΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΑΝΗΚΕΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑ-ΓΡΑΜΜΟΥ



ΣΟΛΩΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΔΕ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΛΩΜΟ, ΤΟ ΨΑΡΙ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΣΟΛΩΜΟ!

Ο Διονύσιος Σολωμός, ο εθνικός μας ποιητής, ήταν ένας σπουδαίος Έλληνας ποιητής, πιο πολύ γνωστός για τις δύο πρώτες στροφές του ποιήματός του << Ύμνος εις την Ελευθερίαν >> που έγιναν ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Στη βιβλιοθήκη του σπιτιού μου βρήκα μεγάλη συλλογή των ποιημάτων του και είμαι έτοιμος να τα εξερευνήσω.



Η ΝΟΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΣ
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ
ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟΥ





ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΛΑΜΠΑΔΑ



ΤΗΝ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΜΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑ ΦΕΤΟΣ ΤΗ
ΒΡΗΚΑ ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΩΝ
ΓΟΝΙΩΝ ΜΟΥ

Τέτοια έκπληξη δεν την περίμενα, γιατί η νονά μου
μετακόμισε πριν ένα χρόνο στη Λάρισα και σκέφτηκα ότι
φέτος θα με ξεχνούσε...Λάθος!

Η συσκευασία δεν ήταν πολύ λαμπερή,αλλά πάνω στη
λαμπάδα είχε ένα όμορφο μενταγιόν ,που το λάτρεψα!
Μαζί με τη λαμπάδα η νονά μου αγόρασε και έναν
σοκολατένιο λαγόΤης είπα ότι είμαι μεγάλη για
τέτοια,αλλά μετά το έφαγα με μεγάλη ευχαρίστηση.

Η ΝΟΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΣ
ΑΝΗΚΕΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ
ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟΥ



ΣΙΩΠΗ

" ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΔΙΕΞΟΔΟ ΟΙ ΣΙΩΠΕΣ "

Αγαπητό ημερολόγιο,
σήμερα διάβασα ένα βιβλίο που έγραφε ότι η παύση και η σιγή
είναι επίσης μουσική. Εγώ όταν σιωπώ, σταματάνε όλα γύρω
μου να έχουν σημασία και ο νους μου σα σίφουνας τρέχει για
να φτιάξει όμορφες εικόνες και μου σιγοτραγουδά
μελωδίες. Κλείνω τα μάτια μου και σιγουρίζω τις μπερδεμένες
μου σκέψεις, τις βάζω σε σειρά και τις παρατηρώ...θα σου
γράψω κι άλλα αύριο, όμως τώρα πρέπει να σε αφήσω γιατί
είναι ώρα για ύπνο!

Τα ξαναλέμε,

Εγώ



Η ΝΟΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΣ
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ
ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟΥ

